

Almelo, december 2018,

Beste Vrienden van de Stichting Matamba

Aan het eind van het jaar is het een traditie van de Stichting Matamba terug te kijken op het achterliggende jaar en vooruit te kijken naar het komende jaar 2019.

Er gebeurde het afgelopen jaar mooie dingen binnen de stichting maar er waren ook verdrietige momenten. De grondlegger van de Stichting Matamba, Jan Grotenhuis, is op 15 april jl. voor altijd ingeslapen. Ook moesten we met verdriet in ons hart afscheid nemen van de penningmeester van de stichting, Gerrit van Huizen. Na een kort ziekbed, is hij op 11 oktober jl. overleden. Beide mannen hebben zich vol overgave ingezet voor de arme bevolking van Matamba. We danken hen voor hetgeen zij hebben betekend voor de Stichting Matamba.

Het begon een aantal jaren geleden met Jan Grotenhuis. Hij was geraakt door de noden en zette zich in om een Health Centre te bouwen. Naast het Health Centre is er nu woonruimte voor de zusters, voor de artsen en voor de verpleegkundigen. We dragen financieel zorg voor een deel van de salariskosten en de medicijnen in het Health Centre. De moeder- en kindzorg loopt goed, ook de polikliniek is druk bezet. Het klinische gedeelte blijft een beetje achter in de ontwikkeling. Gelukkig konden we dankzij de Vastenactie 2017, het Health Centre aanpassen en een eenvoudige operatiekamer inrichten. Ook zijn er financiën voor een internetverbinding. Het brillenproject loopt goed dankzij de hulp van velen. Zowel in april als in oktober zijn er vrijwilligers van de Stichting op werkbezoek geweest. Er zijn vele oogmetingen verricht in het Health Centre in Matamba en in Makette, het regionale ziekenhuis. Er zijn in de afgelopen jaren meer dan 1.000 brillen uitgereikt.

Vanuit SOMOI zijn er vanaf november twee kinder-fysiotherapeuten actief in Matamba. Zij verblijven 3 maanden in "het witte huisje" en zetten in het Health Centre een praktijk voor kinder-fysiotherapie op. Dat is een hele uitdaging. Het proces verloopt voorspoedig en er worden al kinderen met een beperking geholpen, zowel in het Health Centre als ook op de school.

We ondersteunen vanuit het Health Centre 28 weeskinderen. De weeskinderen wonen bij hun familie. Vaak is dat een opa, oma of ander familielid. We hebben bijna alle kinderen mogen ontmoeten tijdens ons werkbezoek. Twee van onze weeskinderen worden geholpen door de fysiotherapeuten.

De weeskinderen krijgen voeding, kunnen naar school en krijgen gezondheidszorg als dat nodig is. Zr. Prisca coördineert het project. Iedere twee weken is er een contactmoment in het Health Centre en de kinderen krijgen dan ook eten mee. Uiteraard is het eten voor het hele gezin waarin het kind woont en niet alleen voor het weeskind.

Tijdens het werkbezoek hebben we ook de naaischool bezocht. Jonge meisje leren er naaien onder begeleiding van Zr. Ossana. Het was een enthousiaste ontmoeting.

We zijn zeer dankbaar dat we telkens weer een beroep op de vrijwilligers, donateurs en sponsors mogen doen. Dankzij uw bijdrage kunnen we al deze mooie projecten uitvoeren.

Grote dankbaarheid was er ook in Matamba. Je wordt er soms verlegen van. Het is bekend dat de kinderen, waarvoor de Stichting Matamba het schoolgeld betaalt, extra goed hun best doen op school. Uit dankbaarheid! Het doet goed om te zien dat er positieve ontwikkelingen zijn en de zelfredzaamheid toeneemt.

Onze plannen voor 2019:

Natuurlijk willen we de reguliere activiteiten vervolgen: de zorg voor het Health Centre en de zorg voor de weeskinderen. In 2019 nemen we geen deel aan de Vastenactie. We maken even een pas op de plaats. Onze aandacht gaat vooral uit naar de samenwerking met SOMOI en het continueren van de lopende activiteiten.

Tijdens het seminar met een PME training eind 2016, die we aan alle sleutelfiguren in Matamba aanboden, hebben we gekeken hoe we verder gaan in Matamba. In 2020 is er een moment van heroverweging: wat is er op dat moment nog nodig!

We willen investeren in kennis en kunde zodat men ons in Matamba op enig moment niet meer nodig heeft. Maar onze steun, op welke manier dan ook, blijft ook in 2019 noodzakelijk.

We wensen u allen hele mooie kerstdagen, gezellige Oud en Nieuw en voor het jaar 2019 Vrede en alle Goeds.

A Sante Sana

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur en de stuurgroep van de Stichting Matamba
Cobi Noordhoff

Zie voor foto's en filmpjes over het werkbezoek: www.stichting-matamba.nl