

Beste Vrienden van de Stichting Matamba

Het is een traditie dat u aan het eind van het jaar een bericht ontvangt van de Stichting Matamba.

Dit jaar heb ik de eer om namens het bestuur terug te blikken op het achterliggende jaar en vooruit te blikken op 2015. In juni jl. heb ik officieel de voorzittershamer van Michael Vocke overgenomen. Gelukkig blijft Michael in het bestuur als zeer betrokken lid. We danken Michael hartelijk voor de jaren dat hij met veel passie zijn taak als voorzitter vervuld heeft. We gaan op dezelfde voet verder.

Het was een bewogen jaar, waarin we veel hebben kunnen betekenen voor de arme bevolking in Matamba. Het begon een aantal jaren geleden met Jan Grotenhuis. Hij was geraakt door de noden en zette zich in om een Health Centre te bouwen. Er is veel geïnvesteerd in stenen: de voorzieningen zijn er. Naast het Health Centre is er woonruimte voor de zusters, voor de artsen en voor de verpleegkundigen. Nu is het moment daar dat we ook kunnen en moeten investeren in processen en in mensen. We dragen financieel zorg voor een deel van de salariskosten en de medicijnen in het Health Centre.



Vanuit het Health Centre ondersteunen we ook 25 weeskinderen: het project Kindervleugel. De weeskinderen wonen bij hun familie. Vaak is dat een opa, oma of ander familielid. Een kind heeft een dorp nodig, een familie.

De Stichting Matamba, u dus, zorgt er voor dat de weeskinderen onderdak hebben in hun eigen omgeving. Ze krijgen voeding, kunnen naar school en krijgen gezondheidszorg als dat

nodig is. Zr. Anchilla is verantwoordelijk voor het proces. De kinderen hebben iedere twee weken een contactmoment in het Health Centre en krijgen dan ook eten mee. Uiteraard is het eten voor het hele gezin waarin het kind woont en niet alleen voor het weeskind. Er gebeuren mooie dingen in Matamba. Samen met Regina Scholte, Tom Bakker en onze zoon Michiel brachten we in september/oktober een werkbezoek. Dat doen we op eigen kosten. Het was een druk programma, iedere dag was gevuld. We hebben de scholen waar de weeskinderen op zitten bezocht, de schamele hutjes bekeken, meegelopen tijdens het spreekuur in het Health Centre, twee keer een ontmoeting gehad met de weeskinderen en hun voogden en gesprekken gevoerd met een Tanzaniaanse medewerker van Cordaid. We hebben bedden, uniformpjes, kleding en schoolspullen kunnen uitdelen aan de kinderen. We kwamen tijd te kort. En steeds weer waren we onder de indruk van de bereidheid van de bevolking om zelf de handen uit de mouwen te steken, ondanks het weinige dat ze hebben.

In april hebben twee Belgische huisartsen, in opleiding, hun eindopdracht in Matamba uitgevoerd. Uitwisseling van kennis is noodzakelijk. In Wierden was de Stichting Matamba het goede doel van de Vastenactie. Dat heeft een mooi bedrag opgeleverd, mede dankzij Cordaid. Fr. Albert kwam naar Nederland. Ook voor hem was het een druk programma. We hadden oa een concert van het Milleniumkoor. We hebben ook voorlichting gegeven op scholen met het thema "samen delen".

De communicantjes in Enschede waren weer van de partij. Het was heel bijzonder dat fr. Albert Mligo bij de Eerste Communieviering aanwezig kon zijn. Ook kon hij de prijsuitreiking doen van "Maak wat je Raakt". Een prachtige leren bal, ontworpen door Damyan Kabel. We hebben 50 ballen uit kunnen delen in Matamba.

Op 16 november hadden we in Almelo de tweedehands speelgoed- en boekenmarkt naar aanleiding van de Internationale Dag van de Rechten van Het Kind. De opbrengst was voor de weeskinderen. Zonder alle vrijwilligers zijn deze activiteiten niet mogelijk. Dit jaar vieren we het eerste lustrum van de Kerstkuiertocht, die weer helemaal door vrijwilligers is voorbereid. In de bijgevoegde flyer vindt u hier meer informatie over. U bent van harte uitgenodigd mee te wandelen.

We zijn zeer dankbaar dat we telkens weer een beroep op de vrijwilligers, donateurs en sponsors mogen doen. Naast het bestuur, hebben we een stuur-adviesgroep voor het project Kindervleugel, die het bestuur gevraagd en ongevraagd advies geeft.

Grote dankbaarheid hebben we ook ervaren in Matamba. Je wordt er soms verlegen van. We hoorden dat de kinderen, waarvan de Stichting Matamba het schoolgeld betaalt, extra goed hun best doen op school. Uit dankbaarheid!

Onze steun, op welke manier dan ook, blijft in 2015 noodzakelijk.

We willen het Health Centre blijven ondersteunen en de weeskinderen niet in de steek laten. We wensen u allen hele mooie Kerstdagen, gezellige Oud en Nieuw en voor het jaar 2015 Vrede en alle Goeds.

A SanteSana

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur en de stuurgroep van de Stichting Matamba, Cobi Noordhoff

Zie ook: www.stichting-matamba.nl

Rek.nr. NL23RABO038139341 tnv Stichting Matamba te Almelo