



MET HET OOG OP AFRIKA

Almelo, augustus 2015,

Beste vrienden van de Stichting Matamba,

De achterliggende periode is er door vele vrijwilligers het nodige werk verzet voor de projecten in Matamba. Door de Vastenactie in de H. Pancratiusparochie kon er binnen de kortste keren een noodzakelijke watervoorziening aangelegd worden en binnenkort zullen de huisjes van de weeskinderen worden opgeknapt.

Op donderdag 10 september as vertrekt een aantal bestuursleden en vrijwilligers naar Matamba. Het doel van de reis is om onze persoonlijke betrokkenheid aan de arme bevolking te tonen. We hebben ontmoetingen met de weeskinderen, bezoeken het Health Centre, geven workshops naaien en sieraden maken aan de straatmeisjes. We starten een brillenproject en we hebben overleg met een lokale medewerker van Cordaid.

Tijdens een van de ontmoetingen met de kinderen organiseren we een Internationaal Integratie Diner, waarbij we de kinderen Hollandse pannenkoekjes met stroop en suiker aanbieden en een flesje drinken.

Dit alles zou niet mogelijk zijn zonder de tomeloze inzet van velen. Mede daardoor kunnen we o.a. kleding, speelgoed, cadeautjes, wakawakas, kleurpotloten, kaarten met een persoonlijk woord, brillen, dekentjes, schoenen en geld meenemen.

Het bestuur van de Stichting Matamba brengt, namens fr. Albert, de weeskinderen, de voorgden, dr. Vasco en de bewoners, haar oprechte dank aan allen die geholpen hebben in de voorbereiding van ons werkbezoek.

We maken een film- en fotoverslag van ons bezoek, dat u tegen die tijd op de website kunt vinden. www.stichting-matamba.nl.

We hebben een uitgewerkt reisschema, als u dat wilt ontvangen horen we dat graag. Als we internet verbinding hebben, zullen we foto's en berichten plaatsen op de face book pagina van de Stichting Matamba.

We hopen op donderdag 8 oktober weer veilig thuis te zijn.

Reist u met uw warme gedachten met ons mee?

Met vriendelijke groeten,
Jan van Huizen

